



22 Le coin de l'avenue de Kersbeek et de la rue J.B. Vanpé, en 1924. Entre le mur de la cour de récréation de l'école Ste. Alène et le grand bâtiment, le jardin potager de l'école. C'est en 1930 que fut construite sur ce terrain, la nouvelle aile et que l'entrée fut déplacée pour la première fois. On remarque que la façade des maisons, à droite, est restée quasi identique, mais d'autres commerces s'y sont installés. Il ne reste plus grand chose de cette pittoresque et sympathique rue.

De hoek van de Kersbeeklaan en de J.B. Vanpéstraat in 1924. Tussen de muur van de speelplaats van het St.-Alenainstituut en het grote gebouw lag de moestuin van de school. Op dat stuk grond werd een nieuwe vleugel gebouwd en de ingang werd een eerste maal verplaatst. Men bemerkt dat de voorgevels van de huizen rechts bijna niet gewijzigd zijn, maar andere winkels hebben er zich gevestigd. Van dit schilderachtige en sympathieke straatje blijft niet veel meer over.